

## דבורה חצרוני / תיעוד: יהודית זוסמן



נולדתי בשנת 1923 בירושלים ברחוב 100 שערים,  
אחותי נפטרה בהיותה בת 11 כי נכוותה בכל גופה.

כל שנה עברנו דירה ברחבי ירושלים.

אמי הייתה תופרת ואבא עיתונאי.

אימי חלתה וכעבור שנה בגיל 42 היא נפטרה.

הייתי בת 11, אבא התחתן כעבור 3 שנים ואני הפכתי לאם

הבית. היה לי אח שהיה גדול ממני ב-3 שנים נולד ב-1919

והוא נקרא יחיעם.

גמרתי ביה"ס בשנת 1936 ונכנסתי לחוות הלימוד בהנהלת

רחל ינאית בן צבי. למדתי שם כשנתיים, למדנו ועבדנו

במשק.

הייתי חברה ב"מחנות העולים" וחונכנו שאחרי הלימודים

יוצאים להגשמה. בגיל 14 נשלחנו לקיבוץ נען התאחדנו

עם עליית הנוער שהביאה לארץ הנרייטה סולד לקראת יציאה

לקיבות חולטה. הוזמנתי לבקר בקיבוץ אלונים, עזבתי את חבריי

עברתי לקיבוץ אלונים הייתי שם כ-3 שנים.

גרתי באוהל משפחה בשנת 1940 התחתנו.

הגברים התנדבו לצבא הבריטי ואני הפכתי לטרקטוריסטית עברתי הדרכה בביה"ס חקלאי

בנהלל כ-3 חודשים כדי לתפקד כראוי חזרתי לקיבוץ הייתי טרקטוריסטית כשנתיים

בעקבות מצבם של הורי בעלי עזבנו את הקיבוץ לקריית חיים.

בעלי היה נהג אוטובוס חיפשתי עבודה ונשלחתי לבתי מלאכה של הצבא הבריטי ועבדתי

בתיקון מטורים של טנקים שהסתיימה המלחמה ילדתי את ביתי הבכורה הייתי פעילה

בנעמ"ת ובמפלגת מפ"י גידלתי שתי בנות ובן עברנו לגור לקריית ביאליק, להדר, לכרמל

רח' דרך הים ואחר כך לרחוב רקפות הייתי פעילה כל השנים בחוגי יד בן צבי יש לי השכלה

רחבה לא פורמלית.

בעלי היה חבר אגד ושימש בתפקידים מנהליים.

בגיל 40 למדתי ספרנות ועבדתי בספריית רות של סניף ההסתדרות על הכרמל עבדתי שם

25 שנים עד שפרשתי בגיל 67.

בבית האבות אני כ-8 שנים כ-5 שנים לאחר מות בעלי.

יסדתי בבית האבות ספריה בעברית בה אני פעילה עד היום.

ילדיי חיים בארה"ב יש לי 5 נכדים ו-2 נינים, בת 19 ובן 3.